



# Gemeentebrief Kerkdriel

Nummer 4, mei 2024



## Van de hand van de predikant

Beste mensen,

Afgelopen maand las ik een boek over de gnosis. Dat is een beweging uit de tijd van Jezus die lange tijd onzichtbaar is geweest. Tot in 1969 een herder een aantal oude gnostische geschriften vond in het zand bij Nag Hammadi, Egypte. Deze beweging blijkt heel anders tegen de verhalen uit de tijd van Jezus aan te kijken, zoals bijvoorbeeld de genezingen. 'Genezing' betekent voor hen dat je weer helder zicht krijgt op waar het werkelijk om gaat in het leven. Zo is er ook een hele andere visie op het begrip 'opstanding'. Deze nieuwe manier van kijken levert mij op, dat ik ook weer anders naar bijbelteksten ga kijken. Naar het moment dat Jezus kinderen in het midden zet bijvoorbeeld. Tot de zevende dag zijn kinderen nog 'vrij'. Op de achtste dag worden de jongetjes besneden en worden ze deel van het Joodse volk. Daarvoor hebben ze (theoretisch) nog alle vrijheid. 'Word als de kinderen' zou volgens een gnostische opvatting betekenen: laat je niet inkapselen door gewoonte en door wat moet. Maar maak keuzes met je hart, hoe ze ook uitvallen. Zoiets geeft te denken en helpt om soms in andere teksten licht te zien dat ik voorheen niet zag. Zo is dat soms als je leest of een film bekijkt: je wordt even uit je eigen leven getild om dat leven daarna soms met andere ogen te bekijken. Of – zoals in dit geval – de bijbel!

Ds. Jan Willem Drost Telefoon/app: 06-48574709 / e-mail: [jwdrost@yahoo.com](mailto:jwdrost@yahoo.com)

## Kerkenraad



We hebben in de kerkenraad gesproken over de diensten in de Stille Week. Niet iedereen was enthousiast over deze opzet, maar duidelijk was wel, dat er een duidelijk lijn in zat, dat er veel belangstelling was voor de diensten. Ook het moment van het ontsteken van het licht in de Paasnacht in onze eigen kerk, werd gewaardeerd. Daarnaast hebben we het o.a. gehad over de mogelijkheid om collectebonnen te introduceren. Daar wordt de volgende kerkenraad over doorgepraat. De volgende kerkenraadsvergadering is op 21 mei.

## Terugblik boek 'Rivierkreeften'



Op 16 april bespraken we 'Daar waar de rivierkreeften zingen'. We waren niet met heel veel, maar het was een boeiend gesprek. In het najaar doen we nog zo'n gesprek over het boek 'Schemerleven' van Jaap Robben. Dat gesprek zal dan in de avond plaatsvinden, zodat er meer mensen kunnen aanschuiven.

## Vrijwilligersmiddag



Op 6 juli a.s. hopen we 's middags een vrijwilligersmiddag te houden. Iedere vrijwilliger is van harte welkom op deze middag. We houden een high tea en er zal een optreden zijn in een of andere vorm. U hoort er nog meer over, maar houdt u de datum vrij!

## Koffiemiddag Leijenstein



Op **8 april a.s.** was er in Leijenstein weer een koffiemiddag. Er was allerlei heerlijk, er was koffie en thee, we zongen onder leiding van Dirk Kool en we lazen het verhaal van de Emmaüsgangers. Ook bleek uit ons gesprek dat mensen zich weinig bij 'Paasbest' konden voorstellen, maar veel bij 'nieuwe kleren voor de kermis'.

## Meditatiekring



Het was goed om zo samen te zijn!

Op **16 mei** is er om 9.30 uur een meditatiekring. Deze vindt plaats in de St Maartenskerk in Zaltbommel. In de kring komen we tot rust met een meditatie-oefening. Daarna laten we één of twee teksten in onszelf landen en bespreken we wat die teksten met ons doen. Ik vind het een zeer heilzaam uurtje. Wilt u meer

## Zingen met Annet



weten? Laura Kool kan u er alles over vertellen!

Nog één keer, op **2 juni** zijn Annet en Maurice van de partij na de dienst om met ons te zingen. De afgelopen keer waren we weer met een mooi groepje. Bent u er dan ook weer?

## Pinksteren



Op **19 mei** is het eerste Pinksterdag. Er is dan om 10 uur dienst in onze kerk. We worden dan begeleid door Judith van Doorn, die zelf ook een aantal nummers zal zingen. Samen zingen we een Nederlandse versie van 'Blowing in the wind' en een andere tekst op 'Wals in het licht'. Het wordt een bijzondere dienst!

## Kerkdiensten komende tijd



**12 mei 2024** Ds. Arie de Boer gaat voor. Aanvang van de dienst is 10.00 uur.

**19 mei 2024** Ds. Jan Willem Drost gaat voor. Aanvang van de dienst is 10.00 uur

**26 mei 2024** Oecumenische viering in de RK kerk, waarin pastoor Putman en ds. Jan Willem Drost voorgaan. De cantorij zingt. Aanvang van de dienst is **11.00 uur**

**2 juni 2024** Deze dienst wordt geleid door mw. Bosch-Verschuur en begint om 10.00 uur.

**9 juni 2024** Ds. Snijders is deze ochtend onze voorganger. De dienst begint om 10.00 uur

**16 juni 2024** Deze dienst wordt weer geleid door ds. Jan Willem Drost. Aanvang van de dienst is 10.00 uur.

**23 juni 2024** Ds. Maria Baan is deze zondag onze voorganger. De dienst begint om 10.00 uur.

**30 juni 2024** Slot van het zomerseizoen, waarin ds. Jan Willem Drost voorgaat. De dienst begint om 10.00 uur.