



Gemeentebrief Kerkdriel

Nummer 8, november 2024

Van de hand van de predikant

Beste gemeenteleden,

Het is in mijn ogen wel weer snel gegaan met 2024. Dat schijnt te komen als je ouder wordt. Je wordt wat trager met het doen van dingen. Daardoor past er ook minder in een dag en voelen de dagen korter. Maar hoe uw beleving er ook bij is, we zijn alweer in de laatste zes weken van dit jaar beland. Er is weer van alles gepasseerd. Mooie momenten, waaronder de dienst met gospelgroep Ichthus, de Oosterhuisavond, de Stille Week (genoemd op de gemeente avond), maar ik denk ook aan de kleinere bijeenkomsten over het boek 'Schemerleven' en de slotzondag waarop we liederen zongen die gemeenteleden zelf hadden uitgekozen. Daarnaast waren er ook minder-fijne momenten. Zorgen over mensen, verdriet om het heengaan van gemeenteleden, organisatorische zorgen in de gemeente, 2 vacante plekken in de regio.... Het ligt allemaal wel achter ons, maar dat alles blijft ook in het nieuwe jaar.

Aan het eind van de laatste kerkenraadsvergadering zongen we lied 513: 'God heeft het eerste woord'. Ik koos het omdat het een dierbaar lied voor mij is. Niet alleen was het eens van de eerste liederen die ik op de basisschool leerde bij meester van Klaveren, maar het is ook een hele compacte samenvatting van ons geloof. In het nieuwe liedboek staat het als 'Nieuwjaarslied'. *God heeft het eerste woord, Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen....* Die eerste woorden verwijzen nadrukkelijk naar Genesis 1, waar Gods eerste woord 'licht' is. En dan ontstaat er leven. God schiep leven, zou je theologisch kunnen zeggen, door één woord. Het tweede couplet gaat over het feit dat God ons kent. *Bij name*. God is niet een God van de massa, van grote groepen, duizenden gelovigen bij elkaar, maar ten diepste van 1 op 1. De overwinning van God op de wereld wordt bezongen in couplet 3. *Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel Zijn rijk gehoord*. En dan komt couplet 4 met dat krachtige slot: *Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin*. Van alles wat is, nu, hier om ons heen, maar ook van onszelf, is Gods Woord oorsprong en doel en zin. 'Gods Woord' is breder op te vatten natuurlijk, als de bijbel. Maar als 'licht' dat woord van God is, alléén licht, klopt die laatste zin dan ook niet? Licht is de oorsprong van leven, licht brengen in het duister is ons doel. En dat geeft ons leven zin. Eigenlijk zou je dat de boodschap van kerst kunnen noemen: licht te ontvangen en te brengen, omdat dát ons leven doel en zin geeft.

Hartelijke groet,

Ds. Jan Willem Drost Telefoon/app: 06-48574709 / e-mail: jwdrost@yahoo.com

Terugblik gemeente avond

Na de viering ter gelegenheid van de Dankdag voor gewas en arbeid, was er een gemeente avond. Daarop hebben we een aantal zaken laten passeren. Ook hebben we van Leny Derks een toelichting gehad bij de Stichting Waakmand. We hebben op de avond zelf voor de Waakmand gecollecteerd en zullen dat in het komende jaar ook een keer doen. Door middel van deze korte presentaties willen we iets meer zicht krijgen en geven op de goede doelen die we ondersteunen. In het voorjaar was dat Share Ghana, waarvoor we in de Adventstijd opnieuw zullen collecteren. Share Ghana heeft onze gemeente een bedankbrief gestuurd. Daarin staat o.a.: 'Het geld van de Protestantse gemeente is o.a. gebruikt om 180 schooluniformen te

maken. Er zijn schoolspullen, rugzakken en schoenen aangeschaft. Bij de plaatselijke ondernemingen is veel werk uitgevoerd, onder andere bij het naaiatelier. Ook de werkzaamheden aan de school zijn afgerond. Inmiddels gaan veel extra kinderen naar school! We willen jullie bedanken voor de bijdrage!

Leijenstein en meditatiekring

Op **12 december** is om 9.30 uur de laatste meditatiekring van dit jaar in de St Maartenskerk in Zaltbommel. We denken na over 'Dankbaarheid'. Ds. Jan Willem Drost leidt de meditatie. Wilt u meer weten? Laura Kool kan u er alles over vertellen! En... wie weet bent u er volgende keer wel bij! Via de zij-ingang van de Maartenskerk komt u binnen! (zie ook het artikeltje op de voorpagina van KerkenNieuws)

Op **16 december** is er in Leijenstein weer een koffiemiddag waarop we kerstliederen zingen en met elkaar praten. Er is koffie en thee, we zingen onder leiding van Dirk Kool en we lezen een verhaal dat past bij kerst. We beginnen om 15.00 uur. Ben u er ook?

Lesson and Carols, kerstmarkt en kerstliederen zingen

Op **13 december** is er 's avonds in de Protestantse kerk een 'Lessons and Carols'. Dat is een viering waarin kerstliederen worden gezongen, onderbroken door teksten uit de bijbel. Er is geen preek of meditatie. De teksten spreken voor zich. Aanvang van de viering is **19.00 uur**. Aan de viering werkt de St. Martinuscantorij mee o.l.v. Theo van Haren.

Op **14 december** is er 's avonds kerstmarkt in het dorp. En wat is er dan fijner dan dat Dirk achter de vleugel kruipt en we samen kerstliederen zingen in de kerk. Een 'lekker' kerstverhaal kan dan ook niet ontbreken! Het is geen dienst. Je kunt gewoon in en uit lopen, maar het is natuurlijk wel fijn als er een paar mensen zijn om mee te zingen. Dus kun je dat uurtje in de kerk zijn (of een stuk daarvan), dan ben je welkom!

Avondmaal en beker

Op **15 december** vieren we voor de laatste keer dit jaar het Heilig Avondmaal. Enkele gemeenteleden hebben aangegeven liever uit de beker te drinken dan uit de glaasjes. Soms is daar ook noodzaak toe. Omdat de kerkenraad eraan hecht dat iedereen het Avondmaal kan vieren, is besloten om op 15 december te vieren met de kleine glaasjes én de beker. Normaliter drink ik de beker alleen, maar nu zullen de mensen in de kring ook de mogelijkheid krijgen daaruit te drinken. Zoals het voor de coronatijd ging dus. Anderen blijven liever de kleine glaasjes gebruiken omdat die hygiënischer zijn. Hoe we dat precies gaan doen, moet ik nog bedenken en zal ik u die zondag uitleggen.

Advent, Kerstnacht en kerstmorgen

Hoewel we niet zoveel kinderen hebben die binnen de gemeente deelnemen, willen we toch een klein adventsproject doen. Op **15, 22 en 25 december** besteden we er aandacht aan. Thema is 'Bang in het donker?' en het project draait om een vuurtoren.

Traditiegetrouw zal op kerstnacht de Koninklijke Harmonie met een kerstorkest meewerken aan de kerstnachtdienst. Deze dienst begint om 22.30uur. In deze dienst zal ik een verhaal over de

vuurtorenwachter vertellen. Thema van de dienst is: 'Een baken in de nacht'. Na afloop is er o.a. glühwein. U bent van harte welkom.

Op kerstmorgen is er om 10.00 uur dienst. Dan ronden we het Adventsproject af. Ook daarin speelt de vuurtorenwachter een belangrijke rol. Het opleidingsorkest N-Joy zal ons deels begeleiden.

Top 2000-dienst

In de afgelopen jaren organiseerde ds. Trijnie Bouw deze diensten. Dit jaar hebben we er met een werkgroep met mensen vanuit de Tweestromengemeente, Kerkdriel (Rick en Jarno) en Zaltbommel naar gekeken. In de Top2000-dienst of -viering klinken nummers uit de Top2000, die tussen kerst en nieuwjaar te horen is op radio 2. Zinder zingt 11 nummers in deze dienst. In die dienst vertellen we het verhaal van de bruiloft in Kana. De bruidegom komt aan het woord, de bruid, de ceremoniemeester en Maria zelf. Ook besteden we in de dienst aandacht aan een maatschappelijk project. Die keer zal dat het hospice De Samaritaan zijn. Het thema is '*Kijk vooruit!*' Nummers die o.a. voorbij komen zijn: 'Heaven can wait' van Meatloaf, 'Heroes' van David Bowie en 'Don't stop me now' van Queen. En allemaal live!! Kom het zien, kom het horen en doe mee! 29 december, 10.30 uur Het Anker, Vergtweg 87, Zaltbommel! (Maar wees op tijd, het zou weleens druk kunnen worden....)

Komende diensten en activiteiten

- 24 november 2024** 10.00 uur: Ds. Jan Willem Drost Eeuwigheidszondag. Herdenking van de overledenen. Na afloop leggen we rozen op de graven of de begraafplaats
- 1 december 2024** 10.00 uur Ds. De Mik gaat in deze dienst voor.
- 8 december 2024:** 10.00 uur Mw. Eikelenboom gaat voor.
- 8 december 2024:** 19.00 uur Wereldlichtjesdag in de RK kerk.
- 13 december 2024:** 19.00 uur Lessons and Carols, Protestantse kerk
- 14 december 2024:** 19.00 uur Kerstliederen zingen en kerstverhaal tijdens kerstmarkt, Protestantse kerk
- 15 december 2024:** In deze dienst gaat ds. Jan Willem Drost voor. Het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Ook is er kinderkerk/Adventsproject. Aanvang: 10.00 uur
- 22 december 2024:** 10.00 uur Ds. Jan Willem Drost gaat voor, Adventsproject voor de kinderen.
- 24 december 2024:** 22.30 uur Kerstnachtdienst met de Harmonie, Thema : 'Een baken in de nacht'
- 25 december 2024:** 10.00 uur Ds. Jan Willem Drost. Afronding van het Adventsproject. Aanvang 10.00 uur.
- 29 december 2024:** **10.30 uur** Top 2000-viering in Het Anker in Zaltbommel.
Voorganger: ds. Jan Willem Drost. M.m.v. Popkoor Zinder
- 31 december 2024:** 19.00 uur Oudjaar. Ds. Jan Willem Drost
- 7 januari 2025:** 10.00 uur Ds. Jan Willem Drost. Nieuwjaarsdienst