



# Gemeentebrief Kerkdriel

Nummer 2, maart 2025

Van de hand van de predikant



Beste mensen,

Op dinsdag 18 februari waren er zo'n 50 mensen aanwezig in onze kerk, waar dr. Wouter Slob ons inleidde in het leven en werken van Henri Nouwen. Nouwen was een buitengewoon begaafde man die boekjes schreef die zo op het oog uiterst eenvoudig zijn. 'Maar vergis je niet!', waarschuwde Slob ons. 'Er zit een zeer vooruitstrevend theologisch gedachtengoed in!' Het voert te ver om zijn bevlogen woorden hier weer te geven. Maar op een van de gedachten zit ik nog wel wat te kauwen, namelijk deze: God roept ons op mens te zijn, inspireert ons ook daartoe (ik denk: geeft ons de kracht daartoe, is daarin ons houvast, maar zover ging Slob niet), en... God heeft onze hulp nodig. Wouter baseerde die gedachte op het feit dat Nouwen in de Adam die hij, als werker in de Arkinstelling voor verstandelijk gehandicapten, moest verzorgen de Nieuwe Adam zag, Jezus zelf. Jezus had onze hulp nodig! Het werd mij niet helemaal helder. Het is theologisch natuurlijk prachtig om in gehandicapte Adam de Nieuwe Adam te zien, maar wat betekent dat dan? Een paar dagen later probeerde ik het mijn moeder van 85 aan de keukentafel uit te leggen. Het is, denk ik, dit. God is aanwezig, alom tegenwoordig, maar wij, gelovigen, moeten Hem zichtbaar maken voor niet-gelovigen. Dat doen we door zorg te dragen voor mensen, door aandacht te hebben voor wie honger heeft, of dorst, door er te zijn voor hen die gevangen zijn, in de 'bak' of in hun leven, door goed te doen. Daarin wordt zichtbaar dat er een God is die mensen inspireert om goed te doen, om hoop te hebben en liefde te delen. Zo anders dan de boodschappen die nu van wereldleiders op ons neerdalen. Hoe moet je daar mee omgaan? Stevo Akkerman citeerde in zijn essay 'Hoe te leven in een bezeten wereld' Augustinus om tot een antwoord te komen. Hij hield zijn mensen voor: 'Klaag niet over de keizer of over de tijden. Keizers vergaan, tijden gaan ten onder. Onthou dit: wij zijn de tijden!' Daarom: wat ons te doen staat is, dat we op onze eigen plek goedheid vermeederen en zo God een gezicht te geven. Op welke manier dan ook. Het zal zo op het oog op korte termijn weinig uithalen, maar op langere termijn zal het die zachte kracht zijn die komt bovendrijven. Want wij zijn de tijden. Ik wens u veel zegen en kracht bij het volharden in die opdracht!

Hartelijke groet,

Ds. Jan Willem Drost Telefoon/app: 06-48574709 / e-mail: [jwdrost@yahoo.com](mailto:jwdrost@yahoo.com)

Terugblik: lezing over Henri Nouwen



Ik had het er net al over: dinsdag 18 februari waren we met zo'n vijftig mensen uit de regio en van buiten de regio bij elkaar om als oecumenisch gezelschap na te denken over het leven en werken van Henri Nouwen. 'De vlieger en de vanger' was daarbij het uitgangspunt. Dr. Wouter Slob, gemeentepredikant en oud-hoogleraar filosofie, nam ons mee naar de verschillende thema's die zich in het werk van Nouwen openbaarden. The Read Shop was aanwezig om boeken te verkopen, de Protestanten verzorgden de koffie, de Rooms-Katholieken de nazit. Het was een mooie avond vol boeiende inzichten van een bijzondere man. Dank aan al die mensen die er waren. Wellicht is er volgend jaar weer een avond.

## Biddag en gemeente avond



Op 12 maart a.s. is er om 19.30 uur een vesper in het kader van de biddag voor gewas en arbeid, daarna is er een gemeente-avond. De scriba en de predikant hebben de **plaatselijke regeling** herschreven en willen voor de nieuwe regeling uw instemming. De kerkenraad heeft zich er al over gebogen, een aantal punten zal worden aangepast en aan u worden voorgelegd. Na de dienst van 9 maart kunt u in de kerk een exemplaar meenemen als u dat wilt. Ook kunt u de scriba een digitaal exemplaar vragen ([kerkenraadkerkdriel@xs4all.nl](mailto:kerkenraadkerkdriel@xs4all.nl)). We zullen op deze avond de regeling niet punt voor punt doornemen. Hier en daar zal ik iets uitleggen over de keuzes die gemaakt zijn en verder zullen we per bladzijde de vragen en opmerkingen inventariseren. In de plaatselijke regeling leggen we vast wat in onze kerk op een aantal punten de gang van zaken is. Dan gaat het bijvoorbeeld over wie er stemrecht heeft, wie er lid zijn van onze kerk, wie er aan het Avondmaal mag (en hoe we dat vieren) en wie er zijn of haar kind kan laten dopen. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan de **collectebonnen**. Ook zijn er **drie mensen** uit de kerkenraad **aftredend**. Daar zullen we bij stil staan. Een van hen heeft aangegeven niet voor een tweede termijn te kiezen. Wat de anderen doen, hoort u ter vergadering. Tenslotte zullen we even stil staan bij **komende activiteiten** als de Stille Week en de Vrijwilligersmiddag. Die staat gepland op 17 mei. De gemeente-avond begint om ongeveer 20.00 uur en zal niet langer duren dan 21.30 uur.

## Meditatiekring



Op **13 maart en 10 april** is om 9.30 uur een meditatiekring in de St Maartenskerk in Zaltbommel. Ds. Jan Willem Drost leidt de meditatie. Wilt u meer weten? Laura Kool kan u er alles over vertellen!

## Gespreks- en leeskring Heilige Woorden



Prof. Daniel de Waele heeft een prachtig boek geschreven over de wereld van de bijbel. In drie ochtenden duiken we in de rijke wereld die hij ons voor ogen tovert, steeds van 10 – 11.30 uur. Het idee is dat we samen een stuk lezen en daarover praten. Op **11, 18 en 25 maart** buigen we ons over Lucas en Handelingen, de Didachè en het Kindsheidsevangelie van Thomas, over de irritant ondeugende Jezus. Iedereen is welkom. Vooraf opgeven is handig! Dat kan bij Greet Vos ([kerkenraadkerkdriel@xs4all.nl](mailto:kerkenraadkerkdriel@xs4all.nl)) of Jan Willem Drost. Mijn gegevens vindt u bovenaan de pagina. Bij 5 deelnemers gaat de ochtend door. Dezelfde kring wil ik **ook in de avond** aanbieden op **10, 17 en 24 maart**, steeds van 20 – 21.30 uur. Ook daarvoor geldt dat er minimaal 5 deelnemers moeten zijn. De kring is in de jeugdruimte van de kerk.

## Diensten en activiteiten



9 maart:	10.00 uur	Ds. M. Trapman, plaatselijke regeling mee
10, 11 maart	20/10.00 uur	Heilige Woorden I (zie boven)
12 maart	19.30 uur	Biddag voor gewas en arbeid
	20.00 uur	Gemeente avond
13 maart	9.30 uur	Meditatiekring
16 maart	10.00 uur	Ds. H Tacken.
17, 18 maart	20/10.00 uur	Heilige Woorden II
22 maart		'Nacht in de bak', drie jongeren en de ds. worden opgesloten om te ervaren hoe het als gevangene is.
23 maart	10.00 uur	Ds. H.Tacken
24/25 maart	20/10.00 uur	Heilige Woorden III
30 maart	11.00 uur	Oecumenische viering in de RK kerk

		pastoor Putman/ds. Jan Willem Drost
6 april	10.00 uur	Ds. W. de Koeijer
10 april	10.00 uur	Meditatiekring
	18.00 uur	Bijbels koken
12 april	20.00 uur	Passieconcert st. Martinuskerk Zaltbommel
13 april	10.00 uur	Ds.H.Tacken
17 april	19.30 uur	Witte Donderdag, ds. Jan Willem Drost/pastor Rik Gorter in Zaltbommel (GEEN dienst in Kerkdriel)
18 april	19.30 uur	Goede Vrijdag, kruismeditatie en rozen leggen bij het kruis in Kerkdriel, ds. Jan Willem Drost/pastor Rik Gorter
19 april	20.30 uur	Paasnacht, binnen brengen van het licht, herbevestigen belofte van geloof (waterkruisje) in Rossum, ds. Jan Willem Drost/pastor Rik Gorter (GEEN dienst in Kerkdriel)
20 april	10.00 uur	Pasen, ds. Jan Willem Drost

Mededeling uit Zaltbommel, voor kinderen en jongeren



locatie:  
Het Anker

leeftijd:  
vanaf 8 t/m 16 jaar

kosten:  
eur. 12,50 p.p

Opgeven: [zomertoetje\\_zaltbommel@hotmail.com](mailto:zomertoetje_zaltbommel@hotmail.com)

Organisatie: Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zaltbommel

# WINTERTOETJE

## 12 & 13 april 2025

De wintereditie van het Zomertoetje!

**& SPORT  
& SPEL**

**FUN zingen  
kampvuur**

samen eten  
kletsen  
overnachten